
NYHETS BREV

Sveriges Kristna Handikappförbund

Hand i hand

Nr. 3 – 2012

TANKAR I JULETID

Spårvagnen får ny fart efter uppehållet. En man med dragspel har stigit på vid senaste hållplatsen och börjar spela en enslig melodi i vagnen. En pappmugg skickas runt bland passagerarna och det förväntas att man lägger en slant i den. Tidigare var jag nära att snubbla på en gammal kvinna i grov överrock. Hon satt långt ute på trottoaren med sin burk i handen. ”Lite pengar till mat?” undrade hon.



Det blåser kallt och snålt över vår värld på många sätt.

Vi ser fram emot jul och förbereder oss för att fira just en sådan jul, som vi brukar göra. Affärerna är fulla av varor av alla slag. Julklapparna ska vara de bästa tänkbara och maten rikligt tilltagen. Inget får fattas så att vi tappar bort julstämningen – julglädjen.

När Jesus skulle födas var det inte några palats eller stora sammanhang som väntade honom. Inga nyhetsprogram hade som första nyhet att en konung blivit född. Inga livvakter stod på pass för att vakta och värna. Stallet med djuren och de människor som fanns där fick vara vakt och skydd. Så var Guds väg och plan. Han själv, genom sin son, skulle komma till oss människor just där vi fanns. Ingen livssituation, inget hem var för dåligt eller fattigt att komma till.

Julaftonen är här. Julmaten är god och smakar utmärkt. Julklapparna är heller inte något fel på. Fina och väl genomtänkta gåvor. Julevangeliet är också detsamma. Men var är julglädjen?

Hur skall jag känna att Jesus har fötts till jorden för vår skull – nu?

Jag tänder ett särskilt ljus och knäpper mina händer. Nu går tankarna till alla som inte kan fira någon jul eller som ingenting har. De som är sjuka och ensamma. Barn som mist sin far och mor. Föräldrar som mist sina barn. För människor och länder där kriget härjar. För alla som inte har hört talas om Jesusbarnet eller som inte vill ta emot honom i sina liv.

Med Jesus i våra hjärtan får vi önska varandra en GOD JUL med den riktiga JULGLÄDJEN.

Gerd Karlsson

Returadress:

SKrH c/o Ing-Britt Andreasson, Loo 481, 46692 Sollebrunn

Från Sigfrid Nilsson, Vålberg, Värmland, har vi fått detta härliga julfoto med lucior, stjärngossar och tomtar. Sigfrid minns med tacksamhet alla arrangemang som han varit med om i Värmlandsavdelningen, (som upphörde för något år sedan). Sigfrid firade ofta jul på DHM-gården Brattforshyttan.

Julhälsningens betraktelse är skriven av Gerd Karlsson som under många år var aktiv i Karlstadsavdelningen, men numera bor i Kungälv och tillhör SKrHs styrelse.



**SKrHs styrelse tackar för det gångna året och
tillönskar Er alla
en välsignad Helg med
önskan om Guds rika glädje.**



- **SKrHs styrelse** finns representerad i SKRs arbetsgrupp med frågor kring kyrka och funktionsnedsättning. Arbetets mål är
att värna om alla människors lika värde,
att erkänna människans beroende av Gud och det ömsesidiga beroendet av varandra samt
att låta frågor om funktionshinder genomsyra tankesätt och handling i kyrkor och samfund.
- **SKrHs styrelse** har inlett ett samtal med Novum assistans som vill verka för att göra kristna gemenskaper tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Vidare vill de verka för att göra personer med funktionsnedsättningar delaktiga och en naturlig del i de kristna gemenskaperna.
- **SKrHs styrelse** sammanträdde den lördagen den 19 jan 2013 i S:t Jacobs Kyrka, Göteborg. Då förbereds årsmötet och idékonferensen 2013, dess tema och var samlingsen hålls.