

NYHETS BREV

Nr. 3 – 2004

Vad är det som fyller din dag just nu?

Tidningsrubriker – TV-program – radioröster – buller och oväsen från världen omkring dig – eller kanske tystnad, tomhet och ensamhet?

Jag känner inte din vardag eller din helgdag – dina dagar eller nätter. Men jag vet att vårt liv normalt går i en berg- och dalbana av upplevelser av olika slag – ibland negativa och ibland positiva.

Vi talar ibland om vad vi behöver för vårt dagliga liv och då menar vi ofta ganska prosaiska saker: hus och hem – mat och kläder – omsorg och tillsyn – vägar till varandra.

Vad betyder mest för dig i ditt liv? Vad är viktigast för att orka leva?

Svaret på den frågan, bortsett från grundbehoven mat och dryck etc., blir utan tvekan Kärlek. Någon att älska och att vara älskad!

En vecka i september hittade jag en artikel i tidningen Dagen. Den var skriven av chefredaktören Daniel Grahn. Han hade gjort en omskrivning av 1 Kor. 13. Kärlekens lov och den fastnade på min näthinna och den finns där ännu. Så här ser den ut:

Om vi hyr Globen i Stockholm, predikar vackra ord och sjunger härliga lovsånger men inte har kärlek är vi bara vanliga stå-upp-komiker, egoistiska estradörer.

Om vi har gott om pengar för evangelisation, en fantastisk strategi för att starta nya församlingar, om vi vet hur G 12, Willow Creek och andra

*Kärlek
är det
viktigaste
vi har –
eller...?*



moderna kyrkomodeller fungerar, men saknar kärlek är det helt meningslöst.

Om vi driver secondhand-butiker, missbrukarvård eller mission i fjärran länder men saknar kärlek har vi inget vunnit.

Globen kommer en gång att rivas, nya modeller kommer att ersätta G 12 och Willow Creek. Men nu består tro hopp och kärlek. Och störst är kärleken. Så långt citatet.

Visst kommer det nära. Men det kan komma ännu närmare.

Vad spelar det för roll om SKrH:s styrelse jobbar så det flyger stickor och strån överallt, sliter sig fördärvade för att nå resultat – om man inte har kärlek att erbjuda och närhet och gemenskap?

Vad hjälper det din lokalavdelning eller regionalavdelning..... om ni sliter för handikappvänlighet och FN:s standardregler och ramper och teknik, men saknar kärlek, förtroende, närhet och gemenskap?

Det är smärtsamt och sorgligt att vi som avdelningar jobbar skilda från varandra – när vi vill samma saker. Jag drömmer om den dag då kärleken blir så levande och stark för oss alla att den förenar oss och ger oss ett gemensamt uppdrag och ett mål att tillsammans ge kärlekens budskap och hjälper oss alla att vara medmänniskor tillsammans.

Hasse Nylander

Frida Strömsjö berättar om sitt liv

Tacksam för rika år i Herrens tjänst

**- Berätta något om dig själv, sa Ing-Britt.
Det är svårt, men jag gör ett försök.**

Jag är född i norra Uppland i ett kristet hem. Farmor, som bodde hos oss, var FA-soldat och även min far i unga år. Mor och morfar var Waldenströmmare. Missionshuset låg närmare än Tierps kår så vi fyra döttrar gick i Fridhems missionshus, där vi tog emot Jesus i hjärtat. Det blev familjens andliga hem, där jag första gången sjöng till gitarren. Mor hade lärt mig tre ackord. Då var jag nio år. Sen fick jag tjäna vid orgeln då jag var tolv år. Vid fjorton år döptes jag till Kristus. Då var det väckelse i bygden.

Det hölls en evangelistkurs i Västland och då träffade jag min blivande make Einar Strömsjö första gången. Herren gjorde klart för mig att det skulle bli han – västgöten. Jag bar det inom mig som en hemlighet. Det var 1934 och det skulle dröja fem år innan vi förenades 1940. Jag arbetade från 17 till 23 år i Stockholm i olika familjer.

1938 var jag på en kurs i JKF, Jönköping och sen tillbaka till Stockholm. Vi kunde inte träffas så ofta. Einar var då på Upplands-fältet som evangelist, men vi brevväxlade. Vid tiden för bröllopet var han på tre öar i Stockholms skärgård – Runmarö, Nämndö och Sandhamn. Det var en äventyrlig tid med stränga vintrar och faror på land. Han var en vecka i taget.

Höstens upptaktsmöte Jönköpings län

DHM i Jönköpings län har varit samlade till upptaktsmöte inför höstens arbete.

Från Aneby i norr, Lässebo i söder, Husqvarna i väster och Mariannelund i öster samt flera orter där emellan, samlades ett 30-tal medlemmar på sommarhemmet Solhaga i Sävsjö.

Efter välkommen, bibelord och allsång bänkade man sig vid festligt dukade bord för att avnjuta en härlig lunch, som "Marta-gestalterna" Birgitta Johansson och Gertrud Gustafsson ordnat.

Tipspromenaden fick denna dag förläggas till altanen på grund av väderleken. Frågorna var

Den stränga vintern 1942 brann vår första hem. Jag var ensam, men räddades undan elden. Einar var då på Sandhamn utan möjlighet att komma hem för ishinder under två dagar. Huset kunde inte räddas, men ett nytt byggdes upp innan vi fick kallelse till Vaxholm. Vi bodde mycket provisoriskt i ett par år.

Efter Vaxholm blev det Edsbro i Roslagen, Frykerud i Värmland, Ärtemark i Dalsland, Ljungby i Småland samt till sist Alingsås i Västergötland 1965. Där köpte vi oss ett litet hus, som jag ännu bor kvar i. Tre underbara barn har Herren gett oss: Bertil f. 42, Arne f. 45 och Elisabet f. 1950. Tack Gud!

I Alingsås fick vi en arbetsam men välsignad period, från 1965-68. Då var det dags för pension för Einar. Här var det sex församlingar: V. Bodarna, Hemsjö, Bälinge, Maryd, Lygnö och Apelås. Med tre till fyra möten varje söndag med mycket däremellan. Min tid blev delad mellan hem, skola i Borås, kretsen och stadsförsamlingen. Jag ombads leda strängmusiken – det blev tre år. Efter att jag minskat på skolarbetet i Borås var jag hjälpledare i kyrkans barntimmar Furuhöjd i Alingsås. Det blev tio år. Musikföreningen dog ut och i stället bildades gitarrgrupp från 1986-1997 då vi tog time out. Det var en härlig period. Vi kallades att sjunga till många platser runtom i vår stad.

Ett besvärligt knä hindrar mig nu och efter fyllda 87 år tar jag det lilla lugna. Barn och barnbarn och barnbarnsbarn gläder mig nu liksom många vänner i Alingsås Missionsförsamling och SKrH-DHM. Även vänner där vi bott och verkat. Jag är tacksam för de år jag fått ge i Herrens tjänst och för hans omsorg nu.

kluriga och en del rätt svåra, men Natanael Andersson, Aneby, lyckades pricka in nio rätt.

Våra egna dragspelare Olle Karlsson, Vetlanda, och Natanael Andersson fick flitigt ställa upp, då allsång förekom vid flera tillfällen under Ru-ne Gustafsson ledning. Solosång framfördes av Olle Karlsson och Östen Myrenfeldt, Myrensjö, samt duettsång av Gertrud Fritson, Ekenässjön, och Olle Karlsson. DHMs egen konsulent, Anna-Lena Gustafsson, Sävsjö, presenterade den nyutkomna Receptboken, som hon sam-manställt med medlemmarnas egna recept. Tack framfördes också till alla som välvilligt med-verkat med sina favoritrecept.

Eftermiddagskaffe med ostkaka samt en andaktsstund ledd av Rune Gustafsson, avslutade gemenskapen. **R.G.**



Arbetsredskap i dina händer

SKrH har haft styrelsemöte i Vingåker den 2 oktober. Vi var samlade i kyrkans hus inrymt i den gamla skolan. Det var en arbetsdag då vi samtalade mycket om SKrH:s utveckling och framtid.

Med beklagande konstaterar vi att en del avdelningar inte längre har de krafter som man skulle önska för ett expansivt arbete. Men vi åldras alla och i somliga avdelningar finns det ju fortfarande människor som var med från allra första början och då måste man ju bli lite till åren och ganska trött. Andra avdelningar för ett mycket aktivt liv och ökar i medlemsantal och utvecklas bra.

Vår Ung-sektion är också en källa till glädje även om man också där funderar på om man skall heta Ung-sektion, när man också där lägger till en del år. Vem vet – kanske det är Ung-sektionen som kommer att var SKrH:s huvudsakliga verksamhet och vi andra blir en veterangrupp med glöd och intensitet för allas framtid.

Lite arbetsredskap vill vi i alla fall ge er :

▪ **En ny folder** med kort information om oss, adresser och kontaktmöjligheter. Den är prydd med den nya loggan som du också ser på baksidan av detta brev. Du kan beställa ett original på broschyren via oss i styrelsen och så kan du kopiera upp ett antal ex på din kopieringsmaskin och kanske göra ett litet tillägsblad



På trappan till Västkostgården

Gemenskapsveckan

Region Väst av SKrH har haft en rekreationsvecka på Västkostgården i Lerkil (Onsala-halvön). Lagom till inledningen kom solen och

som du lägger in i foldern och delar med dig till alla som frågar.

▪ **Hemsidan** på www.crossnet.se/skrh är nu igång igen. Där finns också tillgång till information. Ideologi, kontaktmöjligheter, Nyhetsbrevet på nätet och så småningom löpande info om allt som kan erbjudas. Din lokalavdelning kan också få komma med info på sidan – maila den till mig, ordföranden, så fixar vi det.

▪ **Besök i din förening.** Under en lång period har vi inte haft någon konsulenttjänst. Innan dess sköttes konsulenttjänsten av Birgitta Mattsson som jobbade mycket med att göra SKrH känt på riksnivå och det gjorde hon väl.

Nu kanske det är dags att synas på lokalnivå igen och därför erbjuder vi dig att vår ordf. Hasse Nylander kan besöka dig och informera och inspirera för vårt arbete, kanske tillsammans med Eva Rundqvist som finns med i vår styrelse och som ju är en av de aktiva i Ung-sektionen. Kanske en avdelningsträff – med inbjudna gäster från de olika kyrkorna på din ort eller representanter för lokala ekumeniska råd.

Hör av dig till oss i styrelsen om du är intresserad av att ordna en träff på detta sätt. Ekonomin för det får vi väl ordna gemensamt med avdelning och riks så att det inte blir för betungande. Lite sent att planera in direkt, men vårterminen finns och många dagar i den.

värmen, vilket gav tillfälle till mycket solande och bad.

Morgonsamlingarna leddes av Bengt Svensson, Alingsås, och bibelstudierna på eftermiddagarna av pastor Gösta Axelsson, Timmele. Det förekom tipspromenad, kulturutflykter, sång och musik. En kväll kom Ragne Fransson, Göteborg, på besök och höll ett kåseri om sin predikogärning som blev mycket uppskattat. Deltagarna var ifrån olika delar av landet. **Ulla Johansson**

Region Väst av SKrH

Hösten första träff var söndagen den 19 sept. Då hade vi en konsert med Korsdraget (en grupp på ca 50 personer som spelar och →

Solnedgång

Så vacker himlen är när solen går ner,
Men vad finns bakom molnen? Ingen det ser
himlen har så färgglada mönster
det ser jag, upplever det ifrån mina fönster
Himlen har nog fler sidor, det är vad jag tror
att en treenig Gud Fader är mäktig och stor
som skapat denna himmel och denna jord.

Läs det i bibeln, Det är Guds sanna ord.
S.F.

Vad är livskvalité?

Socialstyrelsen har inbjudit handikapporganisationer till samtal kring hur man ska beskriva levnadsförhållanden och livsvillkor. Kartläggning visar att den beskrivning som generellt används för svenska folkets levnadsförhållanden är otillräcklig för att täcka områden som rör personer med funktionshinder. Deltagande organisationer som varit med i samtalen utgör fyrtio procent av handikapporganisationerna. Följande områden har blivit särskilt belysta:

- Arbetsmiljö/daglig verksamhet
- Utbildning
- Ekonomi
- Boende/bostad
- Hälsa (vård, stöd och service)
- Rehabilitering/habilitering/hjälpmiddel
- Tillgänglighet och delaktighet i samhället.

HÄLSNING FRÅN KASSÖREN

Vi tackar alla för att ni tänker på arbetet i SKrH och sänder gåvor. Förbundets postgiro är 57 92 14-8.

Medlemsavgifter, gåvor och testamenten är basen för vår ekonomi.

Vi önskar er Guds rika välsignelse.

Ing-Britt Andréasson

→
sjunger väckelsesånger och har vittnesbörd) i Bifrostkyrkan, Mölndal. Vår ordf. Ulla Johansson var mötesledare och pastorn i Bifrostkyrkan, Bernt-Olof Jonasson, hälsade oss välkomna och hade ett inledningsord. Konserten var välbesökt. Gunnar Sernestrand, Alingsås, var med och spelade tamburin med stor glädje. Vi kände att det var en härlig kväll, många var berörda av Guds kraft på mötet. Efter samlingen var det servering som smakade bra.

Nästa samling blir på Kullingshemmet, Vårgårda, den 12 okt kl. 15.00 (obs ändrad tid) där vi har en musikgudstjänst. Halmstad/Varberg har julfest i Lindbergs församlingshem den 4 dec kl. 14.00. Uddevalla har också julfest men tid och plats är ej ännu bestämt.

BS

Vill du nä oss?

Du är alltid
välkommen!



Ordförande:

Hasse Nylander
Norrstrandsgatan 71 C, 654 64 Karlstad
Tel. 054-15 43 50, 0707-83 39 70
e-post: hasse@nylander.info

V. ordförande

Inger Svantesson
Lillhemsvägen 1 A, 931 35 Skellefteå
Tel. 0910-139 15, 0910-77 90 68, 070-568 47 17
e-post: inger.svantesson@missionskyrkan.se

Kassör och ansvarig för adressregistret:

Ing-Britt Andréasson
Loo 90, 466 92 Sollebrunn
Tel. 0322-441 80, 0703-31 12 69
e-post: ingbritt.andreasson@home.se

Sekreterare:

Sture Gullberg
Tunnbindaregränd 6, 702 23 Örebro
Tel. 019-14 44 54, 0708-25 58 58
e-post: sture.gullberg@comhem.se

Gunilla Hallberg
Åttersta, Rosenborg, 643 95 Vingåker
Tel 0151-303 61, 0709-15 20 16
e-post: gunilla.hallberg@svenskakyrkan.se

Britt-Marie Karlsson
Bastugatan 35, 118 25 Stockholm
Tel. 08-658 20 80, 08-787 73 10, 0706-63 17 65
e-post: brittmarie.karlsson@sisus.se

Eva Rundqvist
Mathilda Jungstedts gata 145, 603 76 Norrköping
Tel. 011-18 46 68, 070-699 52 05
e-post: rundqvist.93@hotmail.com

Ola Samnegård
Vikingavägen 16 C, 224 77 Lund
Tel. 046-12 84 07, 073-708 60 97
e-post: ola.samnegard@comhem.se,
larsolas@hotmail.com

Rune Wirefeldt
Bondegatan 10, 570 30 Mariannelund
Tel. 0496-105 33

Postgiro numret är

Sveriges Kristna Handikappförbund
57 92 14-8