

Kära läsare av SKrHs Nyhetsbrevet 3/2007.

I detta nyhetsbrev har du fått en rapport från Jönköpingsdagarna. Dagarnas andades mycken framtidstro för arbete och gemenskap. Vi behöver varandra, ett kristet alternativ, träffa handikappade kamrater, samtala om hur vi tillsammans går vidare var några omdömen om dagarna. Ett öppet samtal med sökande efter hur vi tillsammans ska forma framtiden fanns där så engagerande. Tack till er som medverkade och som delade så mycket personligt.

Med önskan om Guds välsignelse i härlig hösttid.

Inger Svantesson

Ny adress!

Adressändring gör du enklast direkt till Ing-Britt Andréasson. Hon har hand om vårt medlems-register.

Ing-Britts adress har du i rutan här intill. Ring eller skriv så ordnar hon din ändring.

Utskick!

Ingrid Jansson i Kristinehamn stoppar Nyhetsbrevet i kuvert som sedan når medlemmar och intresserade.

Bilaga!

Detta Nyhetsbrev har ett extra blad som är medskickat av Hemmets Vän. Ett inbetalningskort är som vanligt med. Använd det för medlemsavgiften eller för gåva.

Plusgironumret är
Sveriges Kristna Handikappförbund

57 92 14-8

Medlemsavgift: Kr 130:- (100:- går till riks och 30:-till länsavd. eller nätverk)

Vill du nä oss?



Du är alltid välkommen!

Inger Svantesson (ordförande)
Loo Lommerhall 264, 466 92 Sollebrunn
0322-44 021, 070-568 47 17
e-post: inger.svantesson@missionskyrkan.se

Rune Wirefeldt (vice ordförande)
Bondegatan 10, 570 30 Mariannelund
0496-105 33, 0706-92 24 54

Ing-Britt Andréasson (kassör)
Loo 90, 466 92 Sollebrunn
0322-441 80, 0703-3112 69
e-post: ingbritt.andreasson@home.se
Plusgironummer till SKrH 579214-8

Sture Gullberg (sekreterare)
Tunnbindaregränd 6, 702 23 Örebro
019-14 44 54, 0708-25 58 58
e-post: sture.gullberg@comhem.se

Eva Johansson (vice sekreterare)
Uvelundsgatan 16, 58931 Linköping
013-15 40 17, 070-699 52 05
e-post: evaevijohansson@yhoo.se

Eva Abrahamsson
Bondegatan 10, 573 40 Tranås
0140-141 37, 070-215 06 68
e-post: eva.abrahamsson@skutan.eu

Gunilla Hallberg
Ättersta, Rosenborg, 643 95 Vingåker
0151-303 61, 0709-15 20 16
e-post: gunilla.hallberg@svenskakyrkan.se

Britt-Marie Karlsson
Bastugatan 35, 118 25 Stockholm
08-658 20 80, 0706-63 17 65
e-post: brittm@comhem.se

Gerd Nilsson
Öströmsväg 4, 660 50 Vålberg, 054-54 81 56
e-post: sigfridn@spray.se

Ledningsgruppen i SKrH:s Nätverk BARTIMAIOS

Karin Fritzon,
Svartviksslingan 94, 167 39 Bromma
08-808189, 070-575 44 98. karin.fritzon@skutan.smf.se

Eva Johansson,
Uvelundsgatan 16, 589 31 Linköping
013-15 40 17, 070-699 52 05. evaevijohansson@yahoo.se

Erika Wermeling,
Tideliussgatan 15, 118 69 Stockholm
08-658 52 44, 070-795 67 87. erika.wermeling@telia.com

Eva Abrahamsson,
Bondegatan 10, 573 40 Tranås
0140-141 37, 070-215 06 68. eva.abrahamsson@skutan.eu

Sveriges Kristna Handikappförbund

NYHETSREBREV

Nr. 3 – 2007



Ljuset i centrum vid förbönen

Therese Johansson, Ulrika Melkersson Jönsson och Erika Wermeling tänder ljus vid ljusbäraren vid förbönen i samband med lördagskvällens andakt på Södra Vätterbygdens Folkhögskola, SVF, Jönköping. Tidigare på kvällen medverkade elever från SVF med sång och musikprogram.

Bartimaiosträffen och Idékonferensen på SVF hade mycket givande och engagerade dagar i augusti. Seminarier och anföranden leddes av Roland Ernebro, Arne Fritzon, Karin Fritzon

och Erika Wermeling. Samtalsspass utifrån erfarenheter och inriktning mot framtiden leddes av Eva Abrahamsson, Gunilla Hallberg och Britt-Marie Karlsson.

Vid den avslutande gudstjänsten på söndag predikade Eva Abrahamsson och sång framfördes av Marie-Louise Gunnar. Eva Johansson ledde förbönen och Gunilla Hallberg var gudstjänstledare. Med bibelläsning medverkade Lis och Kenneth Svenfors samt Therese Johansson.

Att få ge – att få ta emot

- *Träff med Bartimaïos tors. – sönd. 9-12 aug*
- *Idékonferens med SKrH lörd. – sönd. 11-12 aug*

Så har det åter varit en träff i nätverket Bartimaïos. Denna gång träffades vi på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping. När vi började på torsdag kväll var vi 10-12 Bartimaïos-deltagare och när vi slutade på söndag var vi dubbelt så många eftersom det på lördag anslöt deltagare från olika avdelningar och styrelsen inom SKrH till idékonferens. Temat för både Bartimaïosdagarna och idékonferensen var Att få ge – att få ta emot.

Ett spännande tema. Som vanligt blev det ett gott samtal där vi alla bidrog med våra tankar och erfarenheter från såväl barndom som vuxenliv. Många av oss har erfarenhet av att förväntas vara tacksamma och ta emot det vi får. Men det finns inte alltid utrymme att få ge något eller möjlighet att ha inflytande över vad vi vill och behöver ta emot. Det känns gott att i denna grupp få dela erfarenheter och tankar och gång på gång upptäcka att vi känner igen oss i varandra. Det ger oss mod och kraft att gå vidare i vardagen och möjlighet att möta svårigheter på ett mer konstruktivt sätt.

När fredagen var till ända kändes det som att det fanns mycket kvar att dela med varandra i samtal och i god gemenskap. För dessa träffar känns betydelsefulla för oss som återkommer träff efter träff men det



kommer nya möjligheter att fortsätta samtalet även om det sker utifrån nya infallsvinklar vid nästa träff.

På lördag anslöt en ny grupp till ett idésamtal för hur vi vill forma framtidens SKrH. Och där möttes vi som har egen erfarenhet av funktionshinder och andra som har ett engagemang för frågorna kring funktionshinder och där blev också ett möte över generationsgränserna. Samtalet var engagerat och olika synsätt kom fram.

Nu får vi i styrelsen tillsammans med alla er andra försöka hitta ett konstruktivt sätt att ta till vara detta samtal. Och försöka hitta nya vägar in i framtiden för att möta de behov och förutsättningar som finns idag. Där vi med lyhördhet tar till vara erfarenheter från tidigare arbete, men ändå vågar tänka oss nya sätt att mötas på, så att så många som möjligt finner en plats i gemenskap och samhörighet för att dela livet och vår tro.

Eva Abrahamsson och Eva Johansson

KAISA HANE berättar från Lokalavdelningen DHM – SKrH i Karlstad

Intressant projekt på Dagcenter

Det var längesedan ett livstecken från Karlstad var synligt i Nyhetsbrevet. Men, här kommer en hälsning. Liksom några andra SKrH-DHM-avdelningar i vårt land, är vår avdelning vilande, men inte till 100%.

Den glöd, som tände Knut Jansson, att starta DHM för många år sedan, brinner fortfarande. Hans idoga arbete, tillsammans med duktiga medarbetare, har gett resultat över hela landet. I kyrkor, kapell och bönehus byggdes ramper och installerades hissar och handikappvänliga toaletter. Andra offentliga byggnader som affärer, banker och skolor "hemsöktes" också av Knut. Jag vet, för jag har varit med nästan från början, och har sett förvandlingen.

Knut genomförde det uppdrag han hade fått av sin Mästare. Knut, liksom många andra DHM-are, har fått lägga ner vandringsstaven. Förhoppningsvis lever glöden vidare i våra kyrkor och församlingar.

Vår avdelning startade för ca 11 år sedan en verksamhet på ett Dagcenter i Karlstads Kommun. Diakon Gerd Karlsson, verksam i Västerstrandskyrkan, hade tidigare kontakter och verksamhet på Dagcenter. Verksamheten bestod av en samling varje vecka.

Gerd inbjöd nu dem från dagcenter som ville och kunde vara med i våra månatliga samlingar i kyrkan. Västerstrandskyrkan har en öppen famn för alla och är handikappanpassad till max. Nu har Gerd har flyttat till annat pastorat. Det var sorgligt, för hon betydde mycket för oss. Gerd var en tid vår ordförande något år innan min framlidne man, Sigvard Hane tog över.

I vår avdelning har vi en mycket duktig fritidspedagog, Irene Jonsson. Hon har bl.a. skrivit manus och redigerat "Påskvandringen", som förevisades i många kyrkor och skolor, runt omkring här i Värmland. Hon tog upp manteln efter Gerd. Irene är fantastisk och använder sin kreativitet på ett sätt, som fångar både ung och gammal. De sista fem åren har Irene hjälp av sin man, Bengt Jonsson, pensionerad frisör, duktig sångare och häändig med sax, såg och penna m.m.

Irene framför dockteater och tillverkar själv sina dockor och djur i olika modeller, som skall passa in i sagor och berättelser från hela världen. Det gäller för

Sture Gullberg skriver om

DHM avdelningen i Örebro län

Under några år på 1950-1960-talet var DHM:s grundare pastor Knut Jansson verksam som pastor i missionsförsamlingarna i Hasselfors och Degerfors. Knut var mycket intresserad av handikappverksamhet och beslöt sig för att starta De Vanföras Handikappförening. Året var 1960 och namnet blev senare De Handikappades Missionsförening, DHM. Det blev en riksförening som allteftersom fick läns- och lokalföreningar runt om i landet. DHM bytte senare namn till SKrH.

DHM i Örebro län bildades den 16 november 1974 i Filadelfiakyrkan i Örebro, på initiativ av dåvarande DHM-konsulent Håkan Larsson i samverkan med Lena Bäckdahl, Per Johansson, Gunhild Holm och pastor Bengt-Ivar Johansson. Dessa blev föreningens första styrelse.

Långt före föreningen tillblivelse hade bl. a. Ingegerd och Ivan Andersson m. fl. deltagit som medhjälpare på DHM:s resor till Riva Del Sol. Ivan blev den store lyftaren vid alla busstopp och badturer. Med en pirra och uppblåst bilring hjälpte han deltagarna ut i vattnet.

Under handikappåret 1981 då DHM och Frikyrkliga Studieförbundet under mottot "Full delaktighet och jämställdhet" anordnade rullstolsinsamlingen fick föreningen ett tackbrev från Knut Jansson för allt arbete och hjälp man lämnat både praktiskt och ekonomiskt. Insamlingen var året efter uppe i inte mindre än 1200

→
Bengt, att hänga med och trola fram borgar, hus och omgivningar, som passar in i berättelserna.

Deltagarna från Dagcenter, som är i olika åldrar, men har svåra handikapp, väntar med spänning på Irene och Bengt, som varje tisdag året runt har intressanta samlingar (uppehåll under semestern). Även personalen ser med förväntan fram emot samlingarna.



Varje storhelg, jul, påsk och pingst, m.fl. firas traditionellt och får sin speciella prägel, alla är intensivt engagerade. Irene

och Bengt, som nu kommit över sjuttio-strecket, känner uppskattning och stort gensvar som kommer från både deltagare och personal. Framförallt erfar de Guds välsignelse i sitt uppdrag. Karlstadavdelningen ger ekonomiskt stöd och är aktiva i bön för arbetet. Förbönen är viktigt och glöden får inte slockna. Vi hoppas att de kan hålla på länge än, tills vår uppdragsgivare säger: "Väl gjort, du trogne tjänare ..."

Avdelningens aktiviteter består för närvarande av ovan nämnda verksamhet, kontakter med medlemmar samt besök och informationer i samlingar och möten där möjlighet ges.

rullstolar som skickades till U-land.

När DHM-gården i Gränna blev till tog Örebro-avdelningen ansvar för två rum på gården och många medlemmar ställde upp och hjälpte till med gårdens drift. Varje sommar ordnades en medlemsresa dit. När sedan gården såldes har sommarutflykten i stället gått till Svenska kyrkans kursgård någon mil utanför Örebro.

1987 ställde många av avdelningens medlemmar upp som medhjälpare vid det handikappläger som Baptistsamfundet och Örebromissionens handikapparbetsgrupp anordnade på DHM-gården i Gränna. Avdelningens ordförande, Sture Gullberg, var också ordförande för de båda samfundens handikappgrupp, HAG. DHM-gården i Gränna blev invandrarförläggning i början av 90-talet.

Avdelningen har genom testamentsmedel fått möjligheten att utöka sin besöks- och kontaktverksamhet till glädje för flera som bor på ålderdomshem och har liknande boende. Avdelningen har ordnat med sång och musikprogram samt bjudit på kaffe. Vilket har uppskattats mycket.

Styrelsemedlemmarna blir äldre, liksom våra medlemmar och vi har insett att vi inte längre orkar ordna verksamhet. Föreningen tog vid årsmötet 2006 samt vid ett extra årsmöte i augusti beslut om att upphöra vid årsskiftet.

Styrelsens förhoppning är att DHM:arna i Örebro län skall fortsätta som medlemmar direkt i vårt riksförbund SKrH och hoppas att förbundets unga medlemmar inom nätverket Bartimaïos finner vägar för fortsatt engagemang och gemenskap i SKrH.

SKrH Region Väst

ordnade också i år en lägervecka på Lerkil, Metodisterna lägergård vid Onsala.

Med deltagare från bland annat Norrbotten, Värmland, Halland och Bohuslän och Västergötland möttes man till härliga och innehållsrika dagar på Lerkil - Lägergården som ligger strax intill havet.

Varje morgon höll Bengt Svensson, Alingsås, en andaktsstund. Bibelstudierna leddes av kyrkoherde



Anders Hjalmarsson, Jörlanda och metodistpastor Ragne Fransson, Göteborg.

