

En kyrka för alla

Så här vill kyrkorna arbeta
för att människor med funktionsnedsättning
ska kunna vara med i kyrkan

Föreningen Furuboda och Sveriges Kristna Råd



Sveriges Kristna Råd
172 99 SUNDBYBERG
Tel: 08-453 68 00
Fax: 08-453 68 29
info@skr.org
www.skr.org

Bearbetning till lättläst:
Centrum för lättläst/lättlästtjänsten
Layout: Peter Carlsson
Tryck: Stockholms läns grafiska AB, Danderyd 2009
ISSN:
© Sveriges Kristna Råd 2009

Innehåll

Inledning	5
Så här säger Gud och Bibeln	7
Det här ska kyrkorna försöka göra bättre	9
Det här vill kyrkorna klara av	12

Inledning

Här är råd och regler
för hur personer med funktionsnedsättning
ska kunna vara med i kyrkorna som andra.

Sveriges Kristna Råd har bitt Föreningen Furuboda
att skriva dessa råd och regler.

Det har Furuboda gjort tillsammans med
personer från olika kyrkor
från år 2005 till år 2007.

Sveriges Kristna Råd är 28 olika kyrkor
som arbetar tillsammans.

Föreningen Furuboda arbetar särskilt för
personer med funktionsnedsättning.

Alla är lika mycket värda och alla behövs

Det viktigaste i arbetet med dessa råd
har varit att vi ska tro på och arbeta för
att alla människor är lika mycket värda.
Lika viktigt har det varit
att förstå och säga ja till
att människan behöver Gud
och att vi människor behöver varandra.
Alla behövs och alla har något att ge.

Men tyvärr är verkligheten inte så idag.
Vi måste ändra på det och då måste vi tänka på
hur vi tänker om andra människor
och hur vi är mot dem.

Alla måste tänka på funktionshinder

Alla kyrkor och föreningar måste tänka på funktionshinder när de gör något.

Om kyrkorna gör det kan också människor i samhället diskutera och tänka på funktionshinder och tillgänglighet.

Vi hoppas att de här råden och reglerna kan göra att så att kyrkorna undersöker hur de själva arbetar för att varje människa ska kunna vara en hel människa.

*Föreningen Furuboda
och Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp
kring kyrka och funktionshinder*

Så här säger Gud och Bibeln

1. Människan är en del av Gud

Gud har skapat oss och
alla människor är lika Gud
och lika värdefulla.

Därför ska kyrkorna möta
alla människor med respekt.

2. Människor måste få hjälp mot det onda

Vi människor har ondska inne i oss
och vi måste få hjälp mot den.

Därför skickade Gud sin son Jesus Kristus till oss.
Jesus visade att Gud älskar alla människor
och att alla människor kan bli fria från det onda.
Jesus skulle rädda oss från ondskan.

Genom Jesus blev Gud människa
och på så sätt kunde Gud vara tillsammans
med alla människor.

3. Jesus lärjungar får kraft av den heliga Anden

Jesus skickar ut sina lärjungar
på samma sätt som Gud skickade Jesus till människorna.
Lärjungarna berättar om Gud
som vill hjälpa människor från det onda.

Lärjungarna får kraft till detta arbete
genom den heliga Anden,
som är kraft från Gud.

Gud bygger kyrkor
där alla kan vara med och göra nytta.
Om någon inte får möjlighet
att vara till nytta betyder det att
kyrkan säger nej till de människorna
och till det som Gud vill att de ska göra

4. Styrka och svaghet

Bibeln berättar om att Jesus var plågad
och van vid sjukdomar.
När Jesus hängde på korset led han
och det kan människor med funktionsnedsättning
känna igen.
Gud visar att Jesus var stark
fast många tyckte att han var svag på korset.

Kyrkan måste tänka på
att de människor vi tror är svaga
kan vara de som visar Guds styrka mest.

Det är annorlunda mot hur vi tänker i samhället.
Vi tror ofta att styrka är att lyckas
och vara bättre än andra.

Det här ska kyrkorna försöka göra bättre

Tillgänglighet

Kyrkorna måste tänka på vad Gud och Jesus säger när de arbetar för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet betyder att alla kan komma in i ett hus, läsa och förstå information på sitt sätt och vara med som andra.

Många personer med funktionsnedsättning känner att de inte kan vara med varken i samhället eller i kyrkorna. De känner sig inte välkomna och ingen tänker på vad de egentligen kan. De blir orättvist behandlade.

En person kan ha en funktionsnedsättning i kroppen eller i hjärnan eller en psykisk funktionsnedsättning som gör att personen har svårt med sina känslor.

Men en person har inte ett funktionshinder. Det får personen om det inte är ordnat så att personen kan vara med. Det kan vara rum de inte kommer in i. Det kan vara att personer med hörselskada kan inte höra för att det inte finns högtalare eller hörslina. Det kan vara att personer kan ha svårt att läsa och förstå information eller vad någon säger.

Men det kan framför allt vara så att människor inte tar dem på allvar och visar dem respekt.

Att vara med

Gudstjänsten är viktig i kyrkan.

Då träffar människor Gud

och han hjälper dem att tro på honom.

Känner alla att de kan vara med på gudstjänsten?

Känner alla att de är en del av alla människor inför Gud?

Alla kan inte vara med på allt.

Kyrkorna ska visa sin tro med musik

även om personer med hörselnedsättning inte kan höra den.

Kyrkorna ska visa sin tro med bilder

även om personer med synnedsättning inte kan se dem.

Men kyrkorna måste hitta många olika sätt att visa sin tro på,

så att så många som möjligt kan vara med.

Kyrkorna måste undersöka sig själva

Kyrkorna måste undersöka hur de fungerar

och tänka på vad de kan ändra på

så att personer med funktionsnedsättning

kan möta Gud där tillsammans med andra.

När kyrkorna undersöker detta

kommer de att förstå att de framför allt

måste ändra sitt sätt att tänka om andra människor.

De måste förstå att personer med funktionsnedsättning

kan berätta och lära andra om sådant de har varit med om

både som människor och som kristna.

Vi får ett nytt sätt att leva
om vi tränar oss i att upptäcka
vad alla kan ge.
Vi ska alla hjälpa varandra
och ge stöd till varandra.

Be och arbeta

Kyrkorna måste ändra sitt sätt att tänka
genom att be till Gud och arbeta.

Kyrkorna måste arbeta tillsammans och
med personer med funktionsnedsättning
och deras familjer för att göra en kyrka
där alla kan vara med.

Samtidigt behöver kyrkorna be om stöd och hjälp
från Gud
för att vi alla ska kunna bli ett Guds folk
och för att alla ska tro att Jesus Kristus är Guds son
som hjälper oss från ondskan.

Det här vill kyrkorna klara av

Vi lovar att alla hus som kyrkorna har och allt som händer i kyrkorna ska vara tillgängligt för alla.

Vi lovar att försöka upptäcka det som är bra med dem som tror på Gud och Jesus och att alla behövs och kan vara med.

Vi lovar att arbeta för att fler ska kunna känna att de är med och för att vi ska förstå att vi alla behöver varandra.

Vi lovar att visa vår tro på många olika sätt så att fler kan vara med och visa sin tro.

Vi lovar att arbeta för att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna vara med och bestämma i kyrkan.

Vi lovar att skaffa oss kunskap om hjälpmedel och hur vi ska berätta om Gud så att personer med funktionsnedsättning kan förstå det vi vill säga.

Vi lovar att arbeta för större kunskap om funktionsnedsättningar genom till exempel utbildningar.

Adresser till hemsidor där det finns
mer lättläst information

www.handisam.se

www.regeringen.se

www.socialstyrelsen.se

Mänskliga rättigheter
www.manskligarattigheter.se

Diskrimineringsombudsmannen
www.do.se

Hjälpmedelsinstitutet
www.hi.se

www.riksdagen.se

På www.lattlast.se
under Lättlästtjänsten/Material att ladda ner
finns dessa material lättlästa:

FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning

Barnkonventionen

Från patient till medborgare –
plan för nationella handikappolitiken

